



# Mini Raak

juni 2020

***In memoriam Marcel Jacobs.***

Marcel sloot zich bij kwb gooik&strijland aan via zijn schoonbroer Marcel Van Der Heyden.

Wij hadden een gezamenlijke vriend: de Guido van voetbalclub Eeksken Opwijk, zo iemand als onze René Demarie. Bij elke ontmoeting met Marcel ging het telkens: En hoe is't nog met de Guido? Even herinneringen ophalen...



Marcel zijn roots lagen in Buggenhout bij Opwijk. Maar ook in Gooik wist hij zijn draai te vinden. Zijn oude dag bracht hij samen met zijn vrouwke Maria door op hun flat in rusthuis Eykenborgh.

Op 11/2/2020 verloren we Marcel op 89 jarige leeftijd als trouw lid van kwb gooik&strijland.

Marcel, rust in vrede.

***In memoriam Clothilde Schoukens.***

Bij kwb kent iedereen Clothilde wel.

Zij was mee de stuwende kracht achter kwb en de parochie in Strijland. De kerk te Strijland en de zaal Edele Brabant waren haar werkdomein. In deze taken lag haar ziel, die ze na zoveel jaren van inzet doorgaf aan haar zoon Willy.

Vele jaren ging het, na het overlijden van haar man Jozef, heel goed met Clothilde. Ze leefde mee met haar kinderen Willy, Rudy en zijn echtgenote Annick en haar kleinkinderen Vanessa en Kevin.

Samen met haar vriendinnen "de Maria's" kon ze een kaartje leggen als de beste en genieten van de plaatselijke activiteiten. Op het einde gleden haar gedachten langzaam van ons weg.

Op 6/3/2020 verloren wij Clothilde op 90 jarige leeftijd. Wij blijven haar gedenken als een fijn mens, met een echte kwb spirit.

Clothilde, rust zacht.



# Beste kwb-ers,

We hadden het beloofd. 2020 zou iets bijzonder gaan worden...

De corona-uitbraak hadden we niet zien aankomen en ze heeft het van ons overgenomen om van 2020 een heel speciale te maken. Door de "Blijf in uw kot"-maatregelen ging ons druk kwb-voorjaar met enkele kookavonden, het ledenfeest rond 75-jaar bestaan, de voorstelling Diversiteit Troef en onze jaarlijkse dauwtrip ook in lock-down. Het werd heel stil op sociaal vlak.

***Ook kwb zegt dank aan iedereen in de zorg of wie zorg droeg voor een ander in deze moeilijke periode.***

Met kwb kijken we positief vooruit en vinden jullie al wat nieuwe data:

- Een 1ste kookavond voorzien wij al in september
- Ledenfeest 75-jaar verschuiven wij naar zondag 25/04/2021
- Diversiteit Troef staat nu geboekt op zaterdag 29/05/2021

De lock-down heeft ons met onze voetjes terug wat op de grond gezet. We zijn al met wat minder tevreden en kunnen het mooie uit eigen streek weer leren ontdekken en waarderen.

Daarom bieden wij jullie alvast voor onze groepsactiviteiten weer opstarten, een paar aangename wandelroutes in eigen dorp aan. Een mooi alternatief in deze onzekere periode!

Voor wie liever zijn eigen dorp met de fiets verkent, promoten wij graag de **fotozoektocht "Blijf in uw dorp"**.

Meer info hierover op <https://samenvoorgooik.be/fotozoektocht/>

en bij Jo Baert, Zijpstraat 47, Gooik of op 0475 413 911 of via [jo.baert@hotmail.com](mailto:jo.baert@hotmail.com).

*Het bestuur*

## **Gooik Zuid**

Deze tocht had kwb in petto om met Nieuwjaar zijn kerststallentocht te promoten. Met het drassige weer toen was het niet verantwoord om velden door te steken en de vele waterige smalle paadjes te doorkruisen. Maar wat is dit een prachtige route om van de ene parochie van Gooik "Sint Niklaas" naar de andere parochie in Strijland "OLV Goede bijstand" te trekken.

Met het vele groen en de daaraan verbonden schaduw is deze wandeltocht ideaal om de zon wat te ontlopen. We vertrekken aan de Houteman (oud atletiekplein), trekken de Dorpstraat op, nemen de Mgr. Abbeloosstraat waar de eerste kerststal van de buurt 't Oeijke stond.

We nemen verderop rechts de holleweg naar de Kerkhofstraat toe, vervolgen rechts naar het kerkhof en nemen daar links de Kleystraat.

We maken een ommetje naar de Uidekreystraat en nemen beneden de brandweg naar het bejaardentehuis Eyckenborch. We steken de parking over en vervolgen onze weg met het wegeltje (Bronnenweg) richting Kwakenbeek. Boven aangekomen, nemen we rechts de Zijpstraat. We volgen de Zijpstraat en lopen rechtdoor de landweg op van het vroegere "Gooik Vooruit". We volgen verder het smalle paadje door het korenveld (nu kurkdroog met gespleten aarde) en via groene kronkels komen we uit op de Paddenbroek.

Links trekt het gebouw in glas, het "Plattelandscentrum Paddenbroek", de aandacht. Een ommetje kun je steeds maken, maar het behoort niet tot onze wandelweg.

We volgen de Paddenbroek en nemen rechts de Lombergstraat, wat verder trekken we links het bosje in en komen we uit aan de Thibautstraat, lopen rechtdoor en steken de Hoezenbroekstraat over om het paadje rechts te volgen. We kronkelen verder door het prachtige groen en komen uit aan de Sporthal. We lopen de parking van de sporthal over, volgen een stukje de finse piste en steken links af naar de Wolfenstraat. Een ommetje naar de kerk van Strijland is meegenomen, maar wij vervolgen onze wandelweg rechtdoor naar de Letterbeekstraat. Via de Lindestraat wandelen we terug naar het vertrekpunt.

Op de kwb website heb je ook de link om de wandeltocht virtueel over te doen en wat foto's te bekijken.

<https://www.relive.cc/view/v8qkNQjz436>

Ter hoogte van de Paddenbroekstraat kan je eventueel een klein ommetje maken via de oude tramroute richting Terlo, tot aan kapelletje Steenberg. Na een schietgebedje, ga je links op, richting Zwartschaapstraat en dan pik je terug in via de Lombregstraat. (Aangeduid in stippelijijn op de kaart.)



## **Gooik Noord**

Deze wandeling werd in 2001 door kwb al eens op het programma gezet. Dit bij het overlijden van onze toenmalige voorzitter Martin De Kegel. Ze behelst een klassieke Gooikse wandelroute, met brede veldwegen en oneindig mooie vergezichten.

Vertrekkend vanop Houteman (oud atletiekplein), klimmen we via de Eeckelstraat naar Stuivenberg. De Stuivenberg steken we recht over en daar gaat de hemel open met een geweldig vergezicht.

We volgen de losweg en nemen op de T-splitsing van de Holleweg naar links. Wat verder komen we op de mooiste holle weg die Gooik rijk is. Een eindje verder nemen we naar rechts de landweg doorheen hectares landbouwgrond en komen we uit aan de Boomkes. De Boomkes staan er niet meer, maar het prachtig vergezicht op de molenkouter zal er eeuwig blijven.

Vandaar trekken we verder naar Den Haas. Als de afspanning open is, dan loop je niet zomaar verder, dan ga je op het terras maar wat genieten. Reken maar dat hier een uurtje zo om is.

We trekken verder naar de Kapel van de Woenstijn, een idyllisch plaatje, vast te leggen met elke smartphone. Wanneer het terras aan Den Haas vol zat, dan raden we je aan om op 'boerderij De Baerdemaker' te genieten van een heerlijk boerenijsje.

Voor de terugweg dalen we de Woenstijnstraat verder af en steken rechtdoor de Drie Eyptenbaan over. Je komt uit op een heerlijk stukje groene Ekelendriesstraat. In de laatste bocht beneden heb je in het groen, een prachtig onderhouden kapelletje.

Via de Kindekesstraat, de Letterbeekstraat en de Lindestraat komen we terug op ons vertrekpunt.

Op de kwb website heb je ook de link om de wandeltocht virtueel over te doen en wat foto's te bekijken.

<https://www.relive.cc/view/v7O9wmDyDQq>



## **Gooik Zuid & Noord**

Beide wandeltochten zijn +/- 9,5 km lang en hebben de Letterbeekstraat en Lindestraat als gemeenschappelijk stuk. Wanneer je beide wandelroutes combineert, dan hoef je deze niet te nemen en heb je een wandeling van +/- 13,5 km.

## Lourdes 2021

Als alles terug weer wat op zijn plooi valt, dan gaan we volgende jaar terug op bedevaart naar Lourdes. Hierbij nog eens een foto van de bedevaart in het jaar 2000. **Het treft ons zeer diep dat al zoveel kwb bedevaarders op deze foto zijn overleden.**



## Bezinning in coronatijd

Maria, als voorspreekster en helpster.

Bij tij en ontij, nemen wij onze toevlucht tot Maria,  
Nu in eigen buurt, soms rustig en alleen.  
Wij leggen haar onze wensen en verlangens voor.  
Ook onze onrust in deze coronatijd.  
Tussen Pasen en Pinksteren, een moeilijke tijd.  
Laten wij nu tweedracht, zorgen en leed  
ombouwen tot medeleven, solidariteit en gebed  
en ons liefdevol tot Maria richten om  
voor ons allen ten beste te spreken bij de Heer.

Onze lieve vrouw van altijd-durende bijstand, bid voor ons.