



www.kwbgook.be

Mini Raak

mei 2017

De “K” van kwb – Mei maand, Maria maand

In de maand mei eren wij O.L. Vrouw aan het versierde kapelletje. Maria onze hemelse moeder begrijpt ons beter dan wie ook. Zij brengt ons dichterbij God en toont ons Zijn liefde.

Maar de maand Mei is ook de maand van Rerum Novarum. Speciale aandacht dit jaar voor:

- X Het 16-jarig overlijden (2001) van voorzitter **Martin Dekegel**, wereldburger. Zo heeft de aarde ons geleerd, al wat sterft zal bloeien.
- X Het 20-jarig overlijden (1997) van erevoorzitter **Robert Maris**, vrijwilliger. Al heeft hij ons verlaten, wij blijven niet alleen. Want wat we van hem bezaten is altijd om ons heen.
- X Het 50-jarig overlijden (1967) van **priester Cardijn**. Cardijn is nog steeds levend aanwezig in de strijd voor een menswaardig bestaan. Zien, oordelen, handelen in wat een mens voor anderen betekent. Honger, vluchtelingen, Solidariteit is een prioriteit.

Vrijwilligers.

Zo maar, voor niets.
Zo maar, zonder reden.
Een schouderklop, een helpende hand.
Zo maar, uit engagement. Zo maar...

Daarom verdienen zij allen dank en ons warm hart.

Zo maar... Dank.

Verslagje bedrijfsbezoek en Last Post te Ieper

Dinsdag middag, 25 april, vertrokken we met zo'n 35 mensen naar **Milcobel** te Moorslede. Kwb werd er ontvangen met een lekkere kop koffie, terwijl we luisterden naar een uiteenzetting over het bedrijf. Milcobel is een coöperatieve van ongeveer 3000 landbouwers. Het bedrijf haalt bij al deze boeren melk op en verwerkt het tot melkdrankjes, yoghurt, roomijs, kaas en boter. In Moorslede heeft Milcobel zijn **kaasmakerij** gevestigd en zijn ze heel trots op hun paradepaardje **Oud Brugge kaas**.

Vervolgens kregen we een rondleiding door de fabriek en konden we zien hoe melk stilaan (tot soms 15 maand!) verandert in lekkere kaas. Het productieproces is heel erg geautomatiseerd. Het was heel indrukwekkend om dat te mogen zien. Nadien mochten we een aantal kazen proeven bij een lekker glas bier.



Vervolgens ging het richting **leper**, alwaar we samen dineerden in een gezellig restaurantje. Tegen 20u trokken we dan naar de **Menenpoort** om de **Last Post** bij te wonen. Deze laatste groet aan de gesneuvelden, wordt door klaroeners uitgevoerd ter ere van de soldaten van het toenmalige Britse Rijk en van de geallieerden die in Wereldoorlog I in de 'Ypres Salient' gesneuveld zijn.

Die avond was het toch wel een bijzondere gebeurtenis. Er waren heel veel mensen aanwezig. Een delegatie van het Australische leger was over gekomen om de plechtigheid op te luisteren (Anzac-day). Er vielen immers in '14-'18 ook Australische gesneuvelden. Ter gelegenheid hadden ze ook de stenen leeuwen terug mee, die teruggeplaatst zijn aan de ingang van de poort. De Nieuw-Zeelandse officieren sloten af met de uitvoering van een heuse haka!

Kwb gook & strijland nam ook deel aan de officiële ceremonie. Danny, Leo en Marcel legden een krans neer als herdenking en teken van dankbaarheid voor allen die hun leven lieten in de Grote Oorlog.



Het was een mooie uitstap met een toch wel impressionante afsluiter!

Bedankt aan alle deelnemers voor de compagnie en het bestuur om deze uitstap in elkaar te steken.

Last Post: <http://www.lastpost.be/nl/fotos/2017/anzac-day-2000-uur1>
Haka: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170426_02852498

Benieuwd waar het bedrijfsbezoek van volgend jaar naar toe gaat...



Dauwtrip naar Halle - Mensen op weg

Op Pinkstermaandag, nu **5 juni 2017**, is onze federatie op weg naar O. L. Vrouw van Halle. Sinds enkele jaren combineert kwb gooik & strijland een mooie dauwtrip, kronkelend door onze mooie landschappen, met een bedevaart naar Halle.

Graag nodigen we jullie allen uit om ons op onze trektocht bij de start of onderweg te vervoegen. Zo kunnen we samen soms biddend, soms babbelend in groep O. L. Vrouw van Halle bereiken. Hieronder vinden jullie ons tijdschema zodat vanuit de diverse parochies kan aangesloten worden.

<u>Vertrek/aansluitingspunten</u>	<u>±Tijd</u>
Strijland-kerk:	4u45
Kapelleke Terlo:	5u00
Bosstraat-Edingsesteenweg:	5u20
Leerbeek-Parecia: kwb leerbeek sluit aan	5u30
Kester-Kerkhof:	5u55
Pepingen-Hoesnaek-Dreef:	6u35
Bellingen-Kattenhol:	6u50
Beert-dorp (in het Chiro lokaal):	7u25

Hier bieden we alle deelnemers een lekkere koffie met een koffiekoek aan. Vandaar trekken we verder langs Elbeek, Beertsestraat en het St. Mariaziekenhuis. Uiteindelijk bereiken we rond 8u45 Halle.

Vanaf 9u00 sluiten we aan bij de grote groep van de federatie voor de misviering in de basiliek te Halle gevolgd door de Weg-Om voor wie de conditie het nog toelaat.

Kwb heet jullie van harte welkom.

Wie heeft er zin in een alternatieve bedevaart? Kom mee en geniet van de mooie uitzichten en het krieken van de dag.

Gelieve bij deelname een seintje te geven aan:

Danny Vergauwe
Tel: 054/56.89.18

of

Leo Van Lathem
Tel: 02/532.08.92

Je kan ook bij hen terecht voor verdere info.